



## I huvudet på Svalnäs...

På Svalnäs har vi ägnat en stor del av hösten åt att formulera vår värdegrund. Vi återkommer när vi är färdiga!

Vi har också varit och lyssnat på Mats Trondman, professor i kultursociologi. En mycket underhållande föreläsning, och dessutom mycket tänkvärd. Mats pratade om auktoritet förr och nu och menade att det förr i tiden räckte med att vara vuxen för att få auktoritet. Idag däremot, måste vuxna förtjäna auktoritet. Hur går då detta till? Jo, genom att på något sätt vinna elevernas förtroende. Det räcker alltså inte längre att vara vuxen, kunnig och pedagogisk. Mats menar att vuxna måste skaffa sig ett relationskapital. Nyckeln till framgång för dagens lärare, och för övrigt alla andra vuxna, är att eleverna förstår att vi vill vara med dem. Det är genom att spendera tid tillsammans med eleverna som relationskapitalet ökar. Det handlar således mer om att göra än att prata.

På Svalnäs har vi under flera år regelbundet klättrat med eleverna. Flera i personalen har grönt kort och säkrar åt eleverna. Många elever har också lyckats ta grönt kort. Då har vi klättrat och eleverna säkrat!

I DN den 28 april skriver Bo Rothstein att de skolor som är framgångsrika lyckas skapa förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete och tillit mellan skola, elever och föräldrar. Vi påminner oss därmed också om vikten av att skaffa oss ett relationskapital till föräldrarna.

För övrigt har vi aldrig haft ett personalrum på Svalnäs. Vi arbetar, äter, fikar, leker, skrattar och bråkar tillsammans med eleverna. Relationer är färskvara och relationskapital kräver underhåll!